

Wat heb je om te delen?

Vragen - twijfel - onzekerheid - nieuwsgierigheid - ...

Het ZILL-avontuur roept een heleboel gevoelens bij ons op. Sommige prettig, bij ander voelen we ons toch wat onzeker.

Leg in de roos een kaartje dat aangeeft hoe je je momenteel voelt tijdens de zoektocht.

We vertellen in scholen over de kracht van 'samen', dat de draagkracht vergroot wanneer niet iedereen hetzelfde hoeft te doen en de diversiteit kansen krijgt zodat we elkaar kunnen aanvullen en verrijken tijdens de 'tocht'.

Met elkaar kunnen delen is dan heel belangrijk.



In het verhaal in Mc 6, 30-44 ontstaat er een discussie tussen Jezus en de leerlingen :

Het was al laat geworden toen zijn leerlingen Hem kwamen zeggen : 'Dit is een eenzame plaats, en het is al laar. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen.'

Jezus antwoordde hun : 'Jullie moeten hun te eten geven.'

De leerlingen zeiden tegen Hem : 'Moeten we voor tweehonderd denariën brood gaan kopen en hun te eten geven?'

Maar Jezus zei hun : 'Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken.'

En toen ze het waren nagegaan, zeiden ze : 'Vijf, en nog twee vissen'

Schrijf op een blaadje wat jouw sterktes zijn die je kan en wil delen bij het ontdekken van het 'nieuwe'. Leg jouw bijdrage in het mandje.

Op het einde van de bijeenkomst ...

Kijk nog eens naar de 'roos'. Is je betrokkenheid gewijzigd? Verleg dan je kaartje.



Paus Franciscus ...

Ik hoop dat we meer dan door de angst om fouten te maken worden bewogen door de angst ons op te sluiten in de structuren die ons een valse bescherming bieden, in de normen die ons veranderen in onverzoenlijke rechters, in de gewoonten waarbij wij ons gerust voelen, terwijl er buiten een hongerige menigte is, en Jezus onophoudelijk tegen ons herhaalt: "Geefte gij hun maar te eten" (Mc 6, 37).